

Türkiye’de tıp eğitimine hizmeti geçenler

Prof. Dr. H. Rüknettın Öğütman
(14 Mayıs 1925, İstanbul – 19 Temmuz 1997 İstanbul)

Kısa yaşam öyküsü, yapıtları ve anılar

Hazırlayan: Prof. Dr. Gülendame Saygı

I. Kısa yaşam öyküsü

Prof. Dr. Hüseyin Rüknettın Öğütman 14 Mayıs 1925 İstanbul doğumlu olup, Edebiyat Öğretmeni Sayın Ali Necati ve Sayın Zehra (Osmanoğlu) Öğütman’ın oğullarıdır. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da, lise öğrenimini ise 1942’de Ankara Gazi Lisesi’nde tamamlamış ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş; 1948’de de buradan mezun olmuştur. Ankara Yedek Subay Okulu’nda askerlik hizmetine başlamış, bu görevine Tabip Asteğmen olarak Bolu’da devam etmiştir. Sonra Arhavi Hükümet Tabipliği yapmış ve girdiği sınavı kazanarak 1950 yılında Şişli Etfal Hastanesi’nde Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Asistanlığına başlamıştır. 1953 yılında bu eğitimini tamamladıktan sonra Erzurum Numune Hastanesi İnfeksiyon Servisi Şefliği’ne atanmıştır. Daha sonra 1957’de Kütahya Devlet Hastanesi Laboratuvar ve İntaniye Servisi Şefi olarak görev almış, burada dört yıl hizmet yaptıktan sonra İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi Laboratuvar Şefliği’ne başvurmuştur.



Bu kuruma atamasının yapılmasından kısa bir süre sonra, önceden yaptığı başvurunun kabulü üzerine; Amerika Birleşik Devletleri’nin Philadelphia kentindeki Thomas Jefferson Tıp Okulu’nun İç Hastalıkları bölümünde göreve başlamış ve burada 1964-1966 yılları arasında görgü ve bilgisini geliştirmiş, derinleştirmiştir. Burada iken Detroit Michigan Mount Carmel Mercy Hospital Makale Yarışmasına girmiş ve birincilik ödülünü almıştır.

Yurda dönüşünde Zeynep Kamil Hastanesi’ndeki görevine başlamış ama bir yıl sonra (1967) Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü’ne Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Bu kurumda 1968 yılında Doçent olmuş, 1972’de de Profesörlüğü yükseltilmiştir. 1975 yılında bir yıllığına Thomas Jefferson Tıp Okuluna konuk profesör olarak gitmiş ve dönüşte Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine 1977 yılına kadar devam etmiştir. Bu yıl içinde askerlik hizmetinden başlayarak yakın dost olduğu Sayın Prof. Dr. Suat Vural’ın Dekanı olduğu İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliğine atanmış ve bu kurumda Dekan Yardımcılığı ile Senato Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlere ek olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin eğitiminde de görev yapmıştır.

Prof. Dr. Suat Vural’ın Dekanlık görevi 1981’de bitince yerine Prof. Dr. Rüknettın Öğütman seçilmiştir. Kısa bir süre sonra Yüksek Öğretim Kurumu kurulmuş ve Edirne Tıp Fakültesi ve bağlı kuruluşlar Trakya Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür.

1984 yılında kendi isteğiyle emekli olmuş fakat büyük öğretme tutkusu nedeniyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İngilizce Mikrobiyoloji derslerini vermiş, aynı zamanda da PTT Hastanesi’nde Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Şefliği görevini yürütmüştür. Sonraları da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nde Öğretim Üyeliği yapmıştır. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 19 Temmuz 1997’de yaşamını yitirdiğinde de bu görevine devam etmekteydi.

Prof. Dr. Rüknettin Öğütman, 8 Eylül 1955 yılında Güler (Bora) hanımla evlenmiş ve kendilerinin evlilikleri sürecinde üç kız çocukları olmuştur: Tannur (1956), Hakan (1959) ve Mutlu (1969). Yabancı dili İngilizce olan Prof. Dr. H. Rüknettin Öğütman, meslek yaşamı boyunca: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Türk Tabipler Odası, Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği ve American Society for Microbiology'inin üyesi olmuş; 1992'de Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanlığını yapmıştır.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 16 Haziran 2003'de, "Prof. Dr. H. Rüknettin Öğütman anısına Dekanlık A Salonunda "Bruselloza Bakış" konulu bir panel düzenlenmiştir. Prof. Dr. Emin Tekeli ve Prof. Dr. Murat Tuğrul başkanlığında gerçekleştirilen bu panele Yrd.Doç.Dr. Figen Kuloğlu, Yrd. Doç Dr. Oğuz Karabay ve Uz. Dr. Şaban Gürcan konuşmacı olarak katılmışlardır. Aynı gün, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğrenci Pratik Salonu'na Prof. Dr. H. Rüknettin Öğütman'ın adı verilmiştir. Hocamızın anısına düzenlenen panele ve isim verme törenine kendilerinin değerli eşleri Sn. Güler Öğütman (0216 – 373 58 00) ve iki kızı da katılmışlardır. (Bağdat Cad. Ulus Sk. Saraf 2 Ap. No: 1/10, Suadiye-İstanbul)

II. Yayınları

Elde edilen kaynaklara dayanılarak, eksik olarak, aşağıdaki liste oluşturulmuştur.

Kitaplar

1. Öğütman R. Medical Microbiology. Alfa Yayınları, 1992; 428.
2. Öğütman R. Türkiye'de Zührevi Hastalıklarla Savaş. "Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Toplantısı" içinde. Haz. EK Unat, 18-28 Mayıs 1981. İstanbul Üniv. Cerr. Tıp. Fak. Yayınları, Rek No: 2974, Dek No: 99. İstanbul, 1981.

Doçentlik Tezi

Öğütman R. INH'de Duyarlı Tüberküloz Basillerinin Dirençli Tüberküloz Basili Kültür Süzüntüleri ile Dirençli Hale Getirilme Deneyleri. Atatürk Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü, Erzurum, 1968; 48.

Makaleler

1. Öğütman R, Dinçer T, Yılmaz Ş. 1966-1970 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İntaniye Kliniğine müracaat eden 150 şarbon vak'asının çeşitli yönlerden analizi. Atatürk Üniv Tıp Bült 1971; 2(8): 3(11): 85-94.
2. Öğütman R, Timuralp B, Arı H, Karasu O, Babacan M. Romatizmalı kardit bulguları ile başlayan bir kardiyak lenfoma vak'ası. Atatürk Üniv Tıp Bült 1971; 12: 91.
3. Efeoğlu A, Öğütman R, Babacan M. İdrar yolu enfeksiyonlarında tesbit edilen bazı antibiyotiklere direnç durumları. Atatürk Üniv Tıp Bült 1971; 10: 28,
4. Öğütman R. Şarbon Basili ve Hastalığı. Ders Notu (Teksir). Erzurum, 1971.
5. Aytekin H, Öğütman R. 140 viral hepatit vak'asında laboratuvar bulgularına dayanan bir çalışma. Atatürk Üniv Tıp Bült 1973; 5(19): 287-296.
6. Saygı G, Öğütman R. Erzurum ilkokul çocuklarında kopro-parazitolojik bir araştırma. Atatürk Üniv Tıp Fak Bült 1973; 5(20): 331-337.
7. Öğütman R, Aytekin H. Viral hepatitlerin tedavisinde deksametazon ile kontrollü bir çalışma. Atatürk Üniv Tıp Bült 1974; 6(22-24): 89-99.
8. Saygı G, Öğütman R. Erzurum Çocuk Bakım Yurdunda parazitolojik bir tarama. Atatürk Üniv Tıp Bült 1975; 7(1): 21-27,
9. Saygı G, Öğütman R. Erzurum Atatürk İlkokulunda kopro-parazitolojik bir tarama. Atatürk Üniv Tıp Bült 1975; 7(1): 51-57.
10. Saygı G, Öğütman R. Tıp Fakültesi Öğrencileri arasında kopro-parazitolojik bir tarama. Atatürk Üniv Tıp Bült 1976; 8(2): 225-229.
11. Öğütman R, Babacan M, Saygı G, Kılıç M. Türkiye'de ilk defa tanısı konulan serbest yaşayan bir amip meningoensefaliti vak'ası nedeniyle. Atatürk Üniv. Tıp Fak. I. Tıp Kongresi (Erzurum 24-28 Mayıs 1976); Erzurum: Ekspres Matbaası, 1976; 383-384.

12. Tuğrul M, Kalyoncu C, Öğütman R. İnce barsakta helmint ve protozoonların prevalansı üzerine epidemiyolojik bir çalışma. Türkiye Parazitoloj Derg 1986; 9(1-2): 19-36.
13. Öğütman R, Yüksek Al. Klebsiella pneumonia ve Escherichia coli suşlarının geniş spektrumlu antibiyotiklere in vitro duyarlılık deneyleri. PTT Hast Tıp Derg 1990; 12(1-2): 7-11.
14. Öğütman R, Fetvacı AB. Pseudomonas aeruginosa ve çeşitli Proteus suşlarının geniş spektrumlu antibiyotiklere in vitro duyarlılığı. PTT Hast Tıp Derg 1990; 12(1-2): 21-27.
15. Öğütman R, Bora N. Tetrasikline dirençli Shigella suşlarında E. coli ile beraber denendiğinde duyarlık saptanması. ANKEM Derg 1993, 7(8): 81.
16. Bora N, Öğütman R. İshalli çocuklarda rotavirüs enfeksiyonu ve bu hastalarda barsak florasında oluşan değişiklikler. PTT Hast Derg 17(3): 1995; 299-307.
17. Öğütman R, Bora N. Enoksasin’in çeşitli mikroorganizmalara etkisi ve bu etkinin diğer antibiyotiklerde karşılaştırılması. PTT Hast Tıp Derg 17(2): 1995; 201-210.
18. Öğütman R, Bora N. Enoksasinin hasta materyalinden izole edilen çeşitli mikroorganizmalara etkisi ile bu etkinin diğer antibiyotiklerle karşılaştırılması. ANKEM Derg 1995; 9(2): 143.
19. Gül E, Özer S, Öğütman R. Antitüberküloz ilaç tedavisinde kombinasyon sorunu. ANKEM Derg 1996; 10(2): 140.
20. Öğütman R, Ünlü N, Bora N. Gram negatif bakterilere seftizoksinin etkisi ve bu etkinin diğer antibiyotiklerle karşılaştırılması. ANKEM Derg 1996; 10(2): 105.

III. Anılar

Değerli Hocam Prof. Dr. Rüknettın Öğütman ile ilk kez 1971 yılının ikinci yarısında görüştüüm. Ne yazık ki bugün tam tarihini hatırlamıyorum. Çünkü o günler benim için zor günlerdi, yurtdışından yeni gelmiştim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yeni açılan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında, burslu olarak, “Tıbbi Parazitoloji” dalında yüksek lisans ve doktora öğrenimi için yurt dışına gönderilmiştim. Ama aynı kurum dönüşte beni “Karadeniz Teknik Üniversitesi”nin Orman Fakültesi’ne atamıştı. Ne de olsa o fakültede de parazitlerle ilgili dersler vardı! Durumumu bilen bir diğer değerli hocam Prof. Dr. Suat Vural beni Rüknettın Bey’e yönlendirmişti ve ben kendisiyle görüşmek üzere Erzurum’a gitmiştim.

Rüknettın Bey’le ilk görüşmemizde ilginç bir karışıklık yaşadık: Suat Hoca ve diğer yakınlarım bana “Gülen” diye hitap ediyorlardı. Rüknettın Hoca’ya da bu isimle benden söz etmişti. Diğer yandan MEB ben yurt dışından dönmeden önce, 1971 yılı başlarında Anadolu’da yeni açılan üniversitelere benden ve eğitimimden bahseden bir yazı göndererek ihtiyaçlarının olup olmadığını bildirmelerini istemişti. Doğal olarak da nüfus kağıdımdaki ismimi, “Gülendame” kullanmıştı. Anlaşıldığı kadarıyla Rüknettın Hoca, bu yazıya Mart 1971’de olumlu yanıt vermişti. Ama ne yazık ki, bu istek nedense Ankara’ya, Bakanlığa ulaşmamıştı. Rahmetli Hocam “Gülen” ile “Gülendame”nin ayrı kişiler olduklarını sanmıştı; iki ismin de aynı kişiyi tanımladığını anlayınca şaşırıldı ve “Ama Doktor Hanım biz Marttan bu yana Sizi bekliyoruz, neredesiniz?” dedi. Açıklamam üzerine, yazılarının nasıl olup da Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nden Ankara’ya gitmediğine şaşırılmıştı.

Birlikte çalıştığımız yıllar boyunca Hocam’ın özelliklerinden en çok üçüne hayran oldum: 1. İşine olan bağlılığı ve öğretim tutkusu. 2. İşindeki ciddiyeti ve dakikliği ve 3. En küçüğünden en büyüğüne kadar çevresindekilere gösterdiği sevgi ve saygı. Kendisinin işe geliştirdiği dakikliği öğrencileri ve elemanları arasında hayranlık uyandırmıştı. Öyle ki, “-Sabah Rüknettın Bey’in servisten içeri girdiğini görünce saatinizi sekize beş kalaya ayarlayabilirsiniz” deniyordu. Yıllar boyunca Hocam’ı hep resmi, uyumlu ve titiz bir şekilde giyinmiş gördüm. Doğal olarak bunda çok saygıdeğer bir Hanımefendi olan, sevgili eşi Sn. Güler Hanım’ın katkısı yadsınamaz. Ama Hoca’nın bize bahsettiği felsefesi, eşi evde olmasa bile, düğmesi kopuk gömlekle işe gelmemek ve anladığım kadarıyla kendisi bu işleri de yetkin bir şekilde yapabilmekteydi.

Değerli Hocam, hasta bakımına da son derece önem veren ve herkesin de öyle olmasını isteyen bir hekimdi. Bu konuda pek çok anı anlatılabilir, özellikle de yanında klinikte ihtisas yapan arkadaşlar tarafından. Bunlardan biri de bir

vizit esnasında hastanın vücudundaki bite tiksintiyle bakan ve bir türlü onu hastadan uzaklaştırmayan hemşirenin davranışına karşı gösterdiği tepkidir. Biti bizzat kendisi hastanın vücudundan alan Hoca, öğrencilerine ve hemşireye bir zamanlar kişilerin bu ektoparazitleri karşılıklı olarak birbirlerinin başlarından uzaklaştırdıklarını, çoğunlukla da iki tırnak arasında öldürdüklerini ama bu işlemin sakıncalı olduğunu anlatmıştır.

Kıymetli Hocam hem ulusal hem de dini değerlere son derece bağlıydı ama asla bağınaz değildi. Kendisi, belki de, yıllardan beri üniversitelerimizin gündeminden düşmeyen "Başörtüsü" olayına tepki gösteren ilk öğretim üyesidir. Hoca, temelde, normal şekilde ve okul dışında kullanılan başörtüsüne karşı değildi. Çünkü, hemen her Anadolu kadını gibi başını örten kadınlarla, hastalarıyla rahatlıkla konuşurdu. Fakat sınıfta başörtülü oturulmasına karşıydı ve bunu anında vurgulamıştı. Sınıfta ilk kez başörtüleriyle oturan öğrencileri görünce, onları başlarını açmaya ikna etmeye çalışmış, başarılı olamayınca da bu gerçekleşinceye kadar derslere girmeyeceğini belirtmişti; gerçekten de sözünü tuttu ve kalan derslerini bizlere dağıttı. Ne yazık ki Hoca bu tepkisinde o zamanlar yalnız bırakıldı ve diğer Öğretim Üyeleri'ni yanında göremedi. O günlerde başörtülü öğrencilerin, ama özellikle de çevrelerinin Hoca'ya baskı ve tuzaklar hazırladıklarını düşünmüştüm. Çünkü bir keresinde kendisi ile özel olarak görüşmek isteyen bu öğrencileri kabul ettiğinde, bir bayan öğretim elemanı olarak görüşmede benim de bulunmamı istemişti. Hocam öğrencileri arasında cinsiyete, giyim-kuşama, siyasi ve dini görüşe göre herhangi bir ayırım yapmazdı ve öğrencilerini çok severdi. Bu öğrencilere de son derece sevecen bir şekilde yaklaştı, görüşlerini açıkladı; üzücüdür ki onları sınıfta başlarını açmaya ikna edemedi. Her zaman için "iş baştan sağlam tutulmuş, Hoca'nın çevresindeki diğer Öğretim Üyeleri kendisine gerekli desteği vermiş olsalardı işler bu kadar kronikleşmezdi" diye düşünmüştüm.

Sevgili ve değerli Prof. Dr. H. Rüknett'in Öğütmen Hocam'ın nur içinde yatmasını diliyor ve aşağıda, kendisini anma toplantısında Prof. Dr. Suat Vural Hocam'ın yaptığı konuşmadan bazı alıntılar sunuyorum. **Prof. Dr. Gülendame Saygi**

".... dönem arkadaşlarımdan çoğu 1948 mezunlarıydı ve ben hemen hiçbirini tanıımıyordum. Ama bunlardan biri, gerek teorik sınıf derslerinde, gerekse arazideki uygulamalı eğitimlerde disiplini, ciddiyeti ve uyumluluğu ile dikkat çekiyordu. Koğuştaki en düzgün yatak O'nun, en düzgün ders notları gene O'nundu. İşte Rüknett'in buydu. Rüknett'in böylece 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Öğretim Üye kadrosuna katıldı. Bu tarihten başlayarak Dekan Yardımcısı ve Senato Üyesi olarak kendisiyle birlikte çalışma bahtiyarlığına eriştim.

Edirne Tıp Fakültesi'ndeki görevimize ek olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de eğitimle görevlendirilmiştik. Hem Dekanlıkta, hem Cerrahpaşa'da yıllarca aynı odayı, hatta aynı masayı paylaştık. Artık o benim yalnız meslekdaşım, yalnız iş ve kader arkadaşım değil, bütün sorunlarımızı birlikte tartışıp çözüm aradığımız, sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaştığımız bir "can dostum" olmuştu.

Ben 1981'de yasal süremi tamamlayıp Dekanlıktan ayrılınca, Fakülte Kurulunca, Tıp Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Rüknett'in Öğütman seçildi. YÖK yasasıyla Edirne Tıp Fakültesi ve bağlı kuruluşlar Trakya Üniversitesi'ne dönüştürüldüğü zaman, aslında bu kuruluşun Rektörlüğü'ne getirilecek tek ve en uygun kişi Rüknett'in'di. Ne var ki, yeni yasanın keyfiliğe açık niteliği, O'nun bu hakkının çiğnenmesi ve bu görevin Üniversite'ler dışından birine verilmesi şeklinde belirdi. Bu uygulama Rüknett'in'i zedelemişti.

..... Rüknett'in, araştırmacı ve ciddi bir bilim adamıydı. Her şeyden daha önemlisi iyi bir öğreticiydi. Öğretmeyi bir ibadet bilirdi. Evet O, iyi bir bilim adamı, iyi bir öğretmen, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dost, tek sözcükle iyi ve olgun bir insandı. İnançlıydı, ama softa değildi.

..... 27 Haziran'da (1997) öğretmenliğini yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü mezunlarının Diploma Töreni vardı. Avuç avuç aldığı ilaçlarla tam bir doping yapıyor, bu törene mutlaka katılmak istiyordu. Bütün enerjisini kullanarak, yaşamı boyunca her girişiminde olduğu gibi bunu da başardı. Törene katıldı. Ve öğrencilerine son defa seslenerek onlara "iyi bir hekim ve iyi bir insan" olmanın anahtarını sundu.

..... Rüknett'in Öğütman bütün meslekdaşlarıncaya daima saygıyla anılacak bir isim olarak yaşamaya devam edecektir. O'nu daima sevgiyle, saygıyla anacak, genç kuşaklara örnek olarak göstermeye devam edeceğiz. Ruhu şad olsun..."

Prof. Dr. Suat Vural

“Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptığım sürede (15.11.1974-16.02.1977) Prof. Dr. H. Rüknettin Öğütman, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı idi ve Patoloji Anabilim Dalı’da (Kürsü) kendisine bağlı idi.

Bu dönemde, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşanan çeşitli siyasal olaylar ve düzenler karşısında Sn. Prof. Dr.H. Rüknettin Öğütman, Atatürkcü, laik, demokratik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, aydın ve çağdaş bir bilim adamı kimliği ile bizlere ve çevreye ışık tutmuştur. Kendisi aydınlık ve güler yüzlü, yardımsever, güven veren, ciddi, ölçülü, kibar, tutum ve davranışı ile gerek öğrencilerine, gerekse çevresindeki genç bilim adamlarına örnek olmuştur. 1976 yılında yapılan Atatürk Üniversitesi Rektörlük seçimlerine aday olarak katılmıştır.

O günlerin Erzurum’unda, bu tip bir bilim adamının, Atatürk Üniversitesi’nde görev yapmış olması Ülkemiz ve bilim adına bir özveri ve kazanç olmuştur. Ülkesine karşı görevini en iyi biçimde yerine getirmiştir. Işıklar içinde yatmasını ve Tanrıdan rahmet dileklerimi sunarım.

Prof. Dr. M. Şerefettin Canda

Prof. Dr. H. Rüknettin Öğütman Hoca için;

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda çalışmalarıyla önemli yeri olan, eserleri ve öğreticiliği ile iz bırakmış, akademik olduğu kadar üniversite dışı çevrelerde de saygınlık yaratmış değerli Hocamız Prof. Dr. H. Rüknettin Öğütman’ı saygı ile yad ederken, O’nu hatırlayan ve hatırlatanların vefakar davranışlarını şükranla ve takdirle karşılıyorum.

Rüknettin Hoca örnek kişiliğinin yanında bilimsel çalışmaları ile de temayüz etmiş, olgun, özverili, ulusal değerlere sahip çıkan, unutulmaz bir şahsiyetti. Çalışkandı, dürüsttü, bilimselliği tartışılmazdı. Her şeyin ötesinde ondaki barış, insanlık sevgisi ve hümanist duygular örnek boyutlardaydı. Belli prensiplere dayalı ve yaşam ve felsefe tarzına sahipti.

Üniversitemizde verdiği hizmetlerde, daima akıl, bilim, mantık ve kararlılık gözlemlenmekteydi. Sorumluluk duygusu üst düzeydeydi. Sevgi ve saygıya dayalı bir iş ilişkisi vardı. Uygardı, evrensel değerleri gözetirdi. Çağdaştı, duygusal ve tutarsız saplantılara takılmadan, gerçeklere göre hareket ederdi. Toplumsal ve ulusal yararları her zaman gözetirdi. İnsan ve doğa sevgisini üstün tutardı. Eğitimin önemini çok iyi bilir, gençleri aydınlatırken en uygun yöntemleri seçerdi. Otuz – otuz beş yıl önceki o yıllarda Atatürk Üniversitesi’nde uygulanan uygulamalı-aktif eğitimi en iyi yürütenlerdendi.

Zamanımızda ender rastlanan bir kişiliğe sahip olan rahmetli Prof. Dr. H. Rüknettin Öğütman’ı Atatürk Üniversitesi’nden yetişen bir değer olarak, her zaman derin bir saygı ile hatırlayacağım.

Prof. Dr. Hürşit Ertuğrul

Atatürk Üniversitesi Önceki Rektörü

VIII. Ege Onkoloji Günleri

(4-5 Nisan 2003) E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir

Nöro-Onkoloji Sempozyumu

“Glial tümörlerde prognostik faktörler”, konusunda konuşan TEPE yayın yönetmeni Prof. Dr. M. Şerefettin Canda’ya Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nezihtar Oktar tara-fından plaket verildi.

